

I mittelen av Skåne ligger Höörs Gästgivareregård

Gästgiveriet började ta form redan på 1200-talet. Beslut togs i Alnöstadgar att man som resande skulle betala för mat och övernattnig, detta för att få slut på våldgästandet hos bönderna. Nya förordningar tillkom som t.ex. lag på hästskjutsar, övernattningar och högst två mil mellan varje Gästgiveri. Detta gällde för hela landet. I Skåne fanns runt 80 Gästgiverier. Idag hittar vi cirka tjugo stycken som fortfarande är i bruk och värnar om kulturarvet med sin genuina skånska mat, övernattningsrum och evenemang som traditionellt ofta rör sig kring maten som skånska smörgåsbord, ett redit skånskt julabord, gåsamiddag, ålagille och kanske en skånsk spettekaka till högtidsdagen.

1600-talet

Gården beboddes första gången 1658 av Påvel Horn. Det går dock inte att hitta någon information om det drevs gästgiveri här då. Vi hittar det i förordningen först nästa århundrade. Vad vi vet är att det fanns 17 hus i byn och ett av dem var Nr:12, kallat Hemmanet Höör 1/2mtl utsockne frälse under Näs. Här bodde Påvel. Han var gift två gånger och fick fyra barn. En av sönerna hette Nils. Nils fick endast ett barn, en son, som också döptes till Nils, allmänt kallad Nils d.y. Denne Nils hittar vi mantalsskriven på No 12 från 1697. Han har då blivit länsman. Vi följer med in i nästa århundrade för att se hur det går för honom.

1700-talet

Cronolänsman Nils Horn var gift med Kierstina Jönsdotter och de hade fem barn när Nils dog 1714. Han blev bestulen på hela byns veckointäkt av Rolf Bjerling och hans rövarband med okända Gunilla Täckare.

1709 utsågs deras hemman no12 till hästskjutsställe. När Nils dött får Kierstina Gästgiverirättigheter. Hon kallades "gudfryktig Nils Horns änka". Redan andra året som gästgiverska får hon celebret besök av Karl XII, krigarkungen.

Kierstina gifter om sig med Bengt Persson och de får en son spm även han döps till Nils. Som tonåring tar han namnet Hornell, läser till präst i Lund men något går fel, så fel.

I mitten av 1700-talet avlider båda makarna på gästgiveriet. En del olika gästgivare florerar men den som driver det längst heter Dahl. År 1798 tar Jöns Åberg över. En man som på alla sätt gynnar och utvecklar Gästgiveriet.

Som gäst kunde du avnjuta t.ex. detta:

Till frukostar gives sill och ölost och om aftnarna gröt och mjölk.

- Måndag: Uppvärmd kålsoppa och flott
- Tisdag: Soppa och saltgrönt kött
- Onsdag: Uppvärmd soppa, sill och potatis
- torsdag: Ärtsoppa och rökt fårkött
- Fredag: Uppvärmd ärtsoppa och lungkorv
- Lördag: Ölost, potatis och sill
- Söndag: Kålsoppa och fläsk

1800-talet

De sista åren av 1700-talet tillträdde Jöns Åberg som gästgivarer. Han var en driftig man och drev gästgiveriet fram till sin död 1826. Sonen tod då över men arrenderade ut gästgiveriet till bland annat skotten David Pearson.

Jöns Åberg d.y. tog över 1842. Han var ännu en man med entreprenörsanda. Gästgiveriet byggdes till, utökades och blomstrade. I slutet av år 1850 sålde Jöns gästgiveriet till svärsonen Sven Ohlsson för 20 000 riksdaler. År 1868 tog Alexander Ericsson tillsammans med sin hustru och en mamsell Matilda över. De drev gästgiveriet i sin fulla potential. Det var mamsell som stående vid entrén högg socker till kaffegökar och fina middagar. De var välbeställda gästgivare som skänkte pengar till fattigvården. Alexander fick tillsammans med sin bror hela Höör att blomstra. Gästgiveriet fick även verka som tingssal efter ett mord på Sissela Svensdotter, allmänt kallad Dricka-Sissela år 1878.

1900-talet

Århundradet inleddes med att Hedda, syster till Alexander Ericsson arrenderar gästgiveriet för att kort därefter tas över 1902 av handlare Johan Johansson gästgiveriet.

Ett stort år blev 1919 då Höörs veterinär Edvin Olsson köpte upp hela egendomen och skapade ett Aktiebolag. Han sålde andelar och arrenderade ut Gästgiveriet till en anställd Ida Sjögren, känd som Ida på Gästis. Ida avtackades en decemberdag av herrklubben på Gästis 1943. Arrendatorn efter henne blev familjen Bo Claesson från Halmstad som drev gästgiveriet till 1968. Efter dem kom så familjen Sparrhult som blev de första att köpa gästgiveriet vilket de drev i fyra år för att sedan lämna över till Horst Schönberg som stannade ända tills en bit in på 2000-talet.